

Een heel gróót compliment én applaus!

Het zoemt rond bij JBH: onze nieuwe locatie... onze eigen bouhal... bijna klaar...

Veel mensen zijn daar momenteel heel druk mee bezig, o.a. Jan vd Poel die regelmatig mensen komt vragen om hulp bij zand en grind scheppen, of om bankjes te timmeren of te financieren, Nico en Fred die ook van alles doen, Maarten die alsmar vergaderingen heeft, Ruud die heel veel op de achtergrond doet en zo nog ontzettend veel meer mensen. Ik noem verder geen namen, want ik vergeet er vast heel veel.

Dus toen ik hoorde dat er op dinsdag 04-02 zand geschept zou worden voor een pad in de bouhal, nam ik de kans waar om eens even snel te gaan kijken, want natuurlijk was ik reuze nieuwsgierig hoe het zou zijn.

Nou... mijn mond viel echt open.... in één woord PRACHTIG!!!

Wat een schitterend complex, wat mooi uitgevoerd en wat een werk!

Ik hoorde soms wel: "er moet nog veel gedaan worden", maar zó veel!?!

Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt door deze vrijwilligers! Nou, vrijwilligers... het is voor diverse leden bijna een dagtaak! Ik denk dat de meesten van ons, en ik zelf ook, daar



geen idee van hebben! Zó veel werk als daar verzet is! Niet alleen bankjes timmeren, maar ook hele achterwanden plaatsen om de ballen tegen te houden, en afwerking van de hal, toiletten, kantine, bar, enz. enz.

De vereniging, dus wij allen, kunnen ons bijzonder gelukkig prijzen met deze harde werkers!

Ik noem geen namen want er zijn er ontzettend veel, en met de harde kern van de mensen die hier bijna dagelijks mee bezig zijn, en dat al maanden.... Ik wil alleen maar zeggen:

Complimenten allemaal en **Hartelijk Dank!!!**

Els (en de foto's zijn gemaakt door Els, Wim, Maarten en Hillegom Online. Bedankt allemaal!).



